

Koud maar voldaan werd 's avonds naar Apeldoorn gereden. Daar stond een heerlijk stampotten maal klaar. Petra en Ina hadden weer voortreffelijk met hun toverstokjes gezwaaid want van de stampotten met worst werd driftig gegeten. Alle pannen werden tot de bodem geleegd. Wat een honger hadden de jongeren. Na een lekker toetje en nog gezellig natafelen kwam er dan toch een einde aan deze geslaagde schaatsmiddag.



#### Activiteiten voor de komende maanden:

- 20-02-2016: Church Chillers - Sterretje gezocht -
- 28-02-2016: Schateiland - De rijke man en de arme lazarus -
- 05-03-2016: Church Chillers - Solid Donnie -
- 13-03-2016: Filmavond
- 19-03-2016: Church Chillers - Wie is de mol? -
- 26-03-2016: Church Chillers - Ongelofelijk -
- 27-03-2016: Schateiland - Pasen -
- 02-04-2016: Church Chillers - Ervaar met al je zintuigen -



Februari 2016

Hallo allemaal. Ook deze maand hadden we weer een boordevol programma met de jongeren. Hieronder lezen jullie enkele stukjes uit de super leuke activiteiten die we gedaan hebben.



#### Schateiland

Op zondag 24 januari kwamen er maar liefst 22 kinderen naar het eiland. Er was zelfs een fluitiste die meespeelde met de liederen. Prachtig gespeeld!



Deze keer kwam er een kussen uit de schatkist. Het zou deze zondag gaan over Dromen. De kinderen werden 'wakker' gemaakt met een spel. Daarna werd er aandachtig geluisterd naar het verhaal van Jozef. Jozef vertelde over de dromen van de schenker en de bakker.



Vervolgens gingen alle kinderen een kussen versieren wat ze aan het einde mee naar huis mochten nemen. De kinderen uit de oudste groepen gingen daarna nog aan de slag met een film. Deze film zullen wij jullie later zeker nog eens laten zien.

De volgende Schateiland staat gepland voor zondag 28 februari. Natuurlijk weer in gebouw Irene. We beginnen om 10.00 uur en neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee. Leeftijd: 4 -12 jaar.

Groetjes van: Irma, Angelique, Aartje en Arjanne



## Church Chillers

Ook in januari hadden we weer verschillende activiteiten. Natuurlijk aan de start van het jaar de schaatsmiddag. Maar er waren ook weer gezellige Church Chillers avonden, met de thema's: 'Da's Pijnlijk' en 'Geen zorgen voor morgen'.



Met iemand op de rug, een schoen op je hoofd naar de overkant proberen te komen. Poeh, een hele belasting voor je rug. Maar voor de pijn hadden we pillen. Alleen moesten deze nog wel even gesorteerd worden. Met een rietje, zonder je handen te gebruiken. Waar is de dokter in de zaal?



Maar ook het tweede thema van de maand werd weer een dolle boel. Wie maakt zich zorgen over kleding, uiterlijk, geld etc. Nou geld moest letterlijk rollen bij de jongeren. Wie kon het geld het beste laten rollen. Verbazingwekkend, of misschien toch niet; het waren de meiden onder de jongeren die wonnen. Maar er werd deze avond ook gesproken over onzekerheden en dat je altijd terecht kunt bij God in dat geval. De onzekerheden werden geblazen in ballonnen en door ze te laten knappen gingen deze onzekerheden naar de Heer. Dit werd gedaan door de ballon aan de voet te binden en de andere jongeren moesten de ballon proberen te laten knappen. Serieus en gekke spellen, de mix van de Church Chillers avonden.



Het waren weer zeer geslaagde avonden met een hoop lol en met goede opkomsten. Iedereen is welkom, kom jij ook?!

Zit jij in groep 8 van de basisschool t/m klas 2 van de middelbare school (CCI) of vanaf klas 3 middelbare school (CCII), kom dan gezellig naar de Church Chillers avonden. Alle avonden starten in principe om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur ben je al welkom om te chillen in: The Basement.

Groetjes van Arjanne, Astrid en Maurice

## Schaatsen

En zo was het weer 2016 en traditioneel gaan de Church Chillers dan schaatsen. En zo geschiedde het op 2 januari 2016. Met 15 jongeren gingen we naar de schaatsbaan in Deventer. Ook de dominee was present om samen met de jongeren enkele rondjes te schaatsen. Maar oh nee toch, de jongeren konden de dominee niet bijhouden met schaatsen! Bert en Martin lieten zien hoe het schaatsen echt moet. Als volleerde professionals zoefden ze de baan over. Respect! De jongeren draaiden hun rondjes, speelden weer op het middenrein met stoelen, een slee en looprekjes. Ook de klimtoestellen werden door enkele dames flink uitgetest. Enkele kiekjes willen we jullie niet onthouden.

